

# PS

## ALLEHANDA OM VARJEHANDA

**Avdelningen** har fattat och verkställt beslut om att återkomma.

**Resenäerna** Ihres och Rössners gemensamma rapport är själv ute på resa längs osedvanligt utgrundliga vägar. Det eventuellt för länge sedan inskickade originalet befinner sig fortfarande någonstans i hanteringen och denna återgivning baserar sig på ett i efterhand översänt fax. Andra baklängesbläddrare som också fått vänta mer än ett år på införande torde godhetsfullt göra sammaledes.

På sin långa väg mot offentligheten har deras allmänna reseberättelse dock inte förlorat sin lika allmänna användbarhet; den har t o m givit föreståndaren vissa idéer inför det framtida spaltskrivandet.

**Rykande inaktuell** på flera sätt är förstås dikten om lappmarksdoktorn, som föreståndaren inte kunde motstå på den suveränt studentikosa rimföringen. För säkerhets skull vill han skyndsamt påpeka att detta på intet sätt har något att göra med nutida förhållanden i det förträffliga Arjeplog.

I sin ständiga brist på vettigare sysselsättning kan föreståndaren inte heller undgå att fundera över vad som skulle ha hänt om salig Wallquist hade varit ca 50 år yngre.

I så fall kanske föreståndarens gamla dröm om en helsvensk läkarserie i televisionen skulle ha varit förverkligad, kanske som en blandning av »Doktorn kan komma», »Hem till byn», »Larmet går» och »City-akuten».

**Därutöver** fortsätter föreståndaren att utveckla de ålderstecken som visar sig i stigande irritation över andras – enkannerligen yngres – språkbruk. En verkligt egendomlig oart har börjat sprida sig i spalterna.

Det är »oplanerat nytt stycke», något som inträffar med suverän nonchalans inför innehållet i det skrivna och de naturliga övergångarna från ett resonemang till nästa.

I stället inkastas nytt stycke här och var i texten, till synes av fullkomligt utgrundlig anledning.

Ibland mitt i en mening. Den som har sett fenomenet förstår säkert vad föreståndaren menar.

**Avdelningen** förstår att återkomma.

## Lappmarksdoktorn i åminnelse

Den 5 januari i år skulle Einar Wallquist, Lappmarksdoktorn, ha fyllt 100 år. Han dog den 21 december 1985. Det läser jag i Svenska Dagbladet i en artikel, signerad Omar Magnergård.

»Einar Wallquist, född och uppvuxen i Dalsland, kom 1922 som provinsialläkare till Arjeplog. Socknen var stor som Skåne och Blekinge ihop.»

»Lappmarksdoktorn transporterade sig till fots, på skidor, i båt eller någon gång med häst under läkarbesöken i de avlägsna byarna.»

Förhållandena var tuffa i de norrländska vildmarkerna, kylan ofta sträng och björn och varg kunde dyka upp var som helst. Einar Wallquist blev ryktbar och omtalad.

Vidstående dikt hittade jag nyligen i mina föräldrars bokhylla. Hyllningen till Lappmarksdoktorn ingick i ett arkitektspex, »Gamle Spatt tar adjö», upp-

fört i Stockholm 1948. Arkitekten och diktaren Ärland Noreen skrev dikten efter att ha läst en av Wallquists fascinerande böcker.

*Christian Åkermark*

*Hur trötta män som gå bak timmerfororna  
av månads gammal smuts som fyller porerna  
bli svartare än negrerna och moreerna  
det fröjdar detta monstrem bland doktorerna.*

...

*Hur stackars flickor, som ej ta'tt ut lysningar,  
på glaciärens brant med hemska rysningar  
framföda barn som drabbas av förfrysningar,  
beskriver doktorn med belättna mysningar.*

*Han med en trubbig kniv och blod på armarna  
på lapparna, nybyggarna och farmarna  
bortopererar njurarna och tarmarna  
me'ns kölden knäpper uti fönsterkarmarna.*

*I vinternatten hörs de hemska lätena  
av björnar, hungriga i innanmätena.  
I Einar Wallquists väntrum fyllas sätena  
av lappar, delvis eller helt uppätena ...*

## Rapport för resande

Skattemyndigheterna och revisorer begär i allt större omfattning reseberättelser, som styrker att mottagna resebidrag används på ett korrekt sätt. Efter som läkare är upptagna människor vill vi med nedanstående mall underlätta

arbetet och leverera en formellt korrekt reseberättelse med minsta möjliga ansträngning.

*Thomas Ihre  
Stephan Rössner*

### Reseberättelse

Till ..... vill under tecknad framföra sitt tack för bidrag till resa till ..... för deltagande i.....

Mötet har varit ett utomordentligt givande tillfälle för att skapa en mängd internationella kontakter, som tveklöst kommer att leda till avsevärda förbättringar inom den verksamhet jag utvecklat. Under mötet presenterades en rad intresseväckande föredrag, speciellt av kollegan ..... vars beskrivning av ..... förefaller att vara ett internationellt genombrott inom det forskningsområde som jag ägnar mig åt. Flera intressanta, engagerande och penetrerande presentationer inom samma ämnesområde presenterades också av ..... som berörde .....

Mitt eget bidrag vid mötet, ett föredrag betitlat ..... väckte ett omfattande och berättigat intresse och ledde till en rad frågor från det entusiastiska auditoriet.

Under mötet senare avsnitt gavs omfattande och rikhaltiga tillfällen att etablera värdefulla internationella kontakter genom djuplodande diskussioner, besök på närstående institutioner och genom den intensiva, frekventa och givande sociala samvaro, som inte minst under en stor del av dygnets sena timmar gav intressanta kontaktskapande möjligheter till internationellt erfarenhetsutbyte.

För att få framtida tillfällen att ånyo presentera mina framsteg och min verksamhet avser jag att återkomma till nästa ansökningstillfälle och hoppas då på samma välvilliga bedömningar från den anslagsbeviljande myndigheten. Jag vill redan nu förutskicka att jag i så fall kommer att lämna samma form av utförliga och specifika reseberättelser.

Högaktningfullt  
NN