

PS

ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har funnit skäl att återkomma, denna gång med en sedelärande inblick i bokbranschen.

Själv vågar föreståndaren sig sällan in i alltför välsorterade boklådor och antikvariat, väl medveten om sin förmåga att falla i djupt intresse för allsköns oväsentligheter, därmed åstadkommande stora hål i den personliga kassan.

Den gamle bokhandlarens teknik påminner honom dock om en av hans tidigare arbetsledare, en redaktionssekreterare av den gamla stammen som tillbringade sina dagar bakom ett sagolikt överbelamrat skrivbord.

Där travade sig gamla utredningar, artiklar, referensböcker, noteringar, pressreleaser och lunchlådor i oräkneliga högar ända upp mot innertaket.

Detta var långt före datorernas tid, men föreståndaren kan gott föreställa sig den misstroende frysning med vilken den gamle redaktören skulle ha bemött dem. Ty aldrig någonsin missade han att inom ett par minuter gräva fram rätt papper i denna röra; låt vara att efterträdaren på den nötta stolen senare behövde ett helt år för att sortera högarna i just sin ordning.

Från anonym bidragsgivare någonsans i Sverige har avdelningen tillställts en sedelärande historia under rubriken »Landstingsstrategi»:

Landstinget och ett privat företag hade en roddtävling. Det privata företaget vann med en hel kilometer.

Landstinget lejde några analytiker som skulle förklara vad som hade gått snett. De rapporterade att privatföretaget hade haft en styrman och sju som rodde medan landstinget hade sju styrmän och en som rodde.

Då ändrade landstinget genast sitt lag. I returmötet hade man en förste styrman, sex styrkonsulter och en roddare. Då vann privatföretaget med inte mindre än två kilometer.

Nu förstod landstinget äntligen att något var fel och att något radikalt måste göras.

Det var därför man avskedade roddaren.

Avdelningen tänker däremot återkomma.

Manuell sökning

Har med intresse läst omnämningen i avdelningen om »The Acute Abdomen in Rhyme». Jag vill berätta hur det gick till när jag skulle införskaffa ytterligare exemplar att ha som lämpliga examensgåvor m m. Mitt eget exemplar vårdar jag ömt, och har funnit att texten inte bara gäller kirurgi, utan även andra specialiteter. En del rim har fastnat, under sena jourtimmar t ex kommer frasen

»When very tired be doubly on your guard, all slackness in the surgeon should be barred»

in i huvudet och hjälper mig att hålla huvudet klart, eller när alla sökarna samtidigt piper ikapp med ringande telefoner och annat som frestar till att »gå rakt på sak»:

»So let me give you good advice, examine once, examine twice. Examine from the head to toes Before you dare to diagnose. More harm is done because you do not look than for not knowing what is in the book, above all do not try to spot because you think you know a lot; Spot-diagnosis you should hate Until you are a surgeon great By then of course you will have learnt Some bitter lessons, and you daren't.»

Min fader skulle besöka London i afärer och jag ombad honom att, i mån av tid och lust, söka upp HK Lewis bokhandel i hörnet av Euston Road och Tottenham Court Road, och inhandla två exemplar av nämnda bok. Affären hitta-

des enkelt, men i resstöket hade inköpslistan med namn och titel förkommit. Fadern talade med en blek, gänglig, långhårig yngling, och framförde sitt ärende – fanns det möjligen en liten röd bok på rim om operationer? – författarnamn och titel hade han ingen aning om.

På en ström av kompletterande frågor – utgivare, tryckår, upplaga, och ISBN-nummer – skakade han bara på huvudet. Det gjorde den yngre bokförsäljaren också, och gav upp med en axelryckning och yttrandet »impossible».

Ur det inre dök så en äldre, krumryggad herre, med hornbågade halvglasögon, iklädd en mycket nött, grönaktig och väldigt lång stickad väst. Tofflorna hasade mot golvet och virvlade upp en del damm då han strök längs bokhyllorna fram till min far, som återigen framförde sin omöjliga önskan. »A small red book», »in rhyme», »about surgery» hördes bokhandelsvälnaden muttra medan han strök omkring hyllor och tycktes tala med dem – »where are you my friends».

Efter någon tids flyttande av högar och annat bråte hittades en hög med den önskade boken författad av pseudonymen »Zeta». Triumferande vänder sig så den gamle mannen till den yngre spolingen, medan han lämnar över två exemplar till min glade fader med orden »no computer in the world could have done this»!

Håkan Widner
docent i neurologi
Lunds Universitet
(och en gång vikarierande kirurg i åtta månader)