

Tankevirus och kedjebrev – vi ångrar att vi skickade vidare!

II Det kom ett brev till mottagningen. Med brevet följde en tjock bunt med listor på tidigare mottagare (alla hederliga och ärbara institutioner) som visade att detta kedjebrev hade varit på väg ett bra tag innan det landade hos oss. Det korta men hjärtknipande meddelandet lød:

Cancersjuk pojke önskar bli med i Guinness Rekordbok

Vi ber om hjälp att uppfylla Drain Enholds önskan om att komma med i Guinness Rekordbok. Sänd bara ett visitkort eller ark med brevhuvud till följande adress:

*Drain Enhold
36 Selby Road
Carsboddorn
BG-Szerre-Shild*

Medlagd lista förs vidare och sänds till 10 andra institutioner eller privatpersoner. Som ni ser har kedjan inte varit bruten och många institutioner i flera länder har ställt upp. Det är inte svårt att finna nya institutioner eller liknande att sända till. Använd fantasin, kontaktpersoner ni har över världen eller använd namnupplysningen.

*Med vänliga hälsningar,
Vårdcentralen X-sund
(av barmhärtighet utelämnas hela namnet av författaren)*

Vi hade drabbats av ett tankevirus!

Varmhjärtade som vi är fick en sekreterare utföra den goda gärningen, som närmast kändes som en tvingade plikt. Efteråt greps jag av en gnagande aning om att jag hade hört om ett liknande brev tidigare, och det var något skumt med den sjuke pojkens adress.

Efter lite sökning på nätet inser vi att mottagningen drabbats av världens mest smittsamma tankevirus, en något muterad variant av viruset, eftersom pojkens namn och adress från början var:

*Craig Shergold
Shelby Road
Carshalton
Surrey
Great Britain (= GB)*

Till skillnad från de många kedjebrev, vandringssånger och falska virusvarningar som cirkulerar på Internet så är Craig Shergold-viruset inte hopkokat av någon skojare. Nej, detta ultimata tankevirus är en god tanke som löpt amok och nu lever sitt eget liv utan att kunna stoppas.

Ville komma in i Guinness Rekordbok

Den fantastiska historien börjar med att Craig Shergold föds i England den 24 juni 1979. 1989 drabbas han av en hjärntumör, som först anses inoperabel och han vårdas på Royal Marsden Hospital.

Krya på dig-breven till den cancersjuka pojken bara fortsatte att välla in trots att familjen försökte sätta stopp. Vid det här laget har 100 miljoner brev skickats.

Craig får många krya-på-dig-kort från sina vänner, och hans doktor Richard Hayward föreslår att pojken kanske kan komma i Guinness Rekordbok. Tillsammans med vänner till familjen går sjukhuset ut med en appell om kort och brev till Craig, och när snöbollen rullat ett tag får man draghjälp av först engelska dagstidningar och sedan Make-A-Wish Foundation i USA (som hjälper svårt sjuka barn att få sina högsta önskningar uppfyllda innan det kanske är för sent).

Det dröjer inte länge förrän breven rassar in och Guinness, som först inte var intresserade, måste ge sig när 1,25 miljoner brev flutit in mot slutet av 1989. Craig har fått sin önskan uppfylld och familjen avblåser brevinsamlingen. De säger till igen, och igen, de bönar och ber via massmedierna att människor skall sluta skicka brev, men inget hjälper.

Den goda tanken har blivit ett tankevirus

Den goda tanken har blivit till ett tankevirus som inte kan kontrolleras av någon. Brevet fortsätter strömma in och kommer antagligen göra det under många år framöver, kanske för alltid?

Som i viskleken förändras och muterar delar av virusgenomet, förlåt budskapet, så som skett med den variant som infekterat oss. Ibland har det säkert också medvetet ändrats av skojfriska personer, eller inspirerat till att starta nya tankevirus.

Lärdom: vidarebefordra aldrig kedjebrev!

Efter en genomgången virusinfektion står mottagningen åter på benen, lite skamsna över att vi låtit lura oss. Men också med en nyvunnen motståndskraft, en immunitet som nog hindrar oss att drabbas på nytt av liknande virus.

Lärdomen är att aldrig någonsin skicka kedjebrev vidare hur behjärtans-

värt ändamålet än är. Tänk på hur nynazisterna häromåret slog ut de stora tidningarnas e-post genom att starta ett kedjebrev som uppmanade folk att mejla sitt stöd (sic!) till chefredaktörerna som hängt ut nazister med namn och bild.

Upp i 100 miljoner brev

Och hur gick det för verklighetens Craig Shergold? Han uppmärksammades av en amerikansk miljardär som lät betala för operationen av hans hjärntumör på University of Virginia. Craig lever nu, förhoppningsvis botad, i en ålder av 21 år.

Familjen har flyttat från Carshalton, men breven fortsätter att välla in både i England och USA. Nu är man uppe i över 100 miljoner brev, men Craigs rekord har strukits ur Guinness Rekordbok, antagligen av rädsla för vad som skall komma om någon får för sig att försöka slå hans rekord!

Craigs mamma Marion har skrivit en bok, *The Get-Well Kid: A Mother's Story of a Miracle* (Avon Books; går att beställa via www.amazon.com), men jag tänker nog inte läsa den.

Detta är historien som jag förstått den av vad jag läst på nätet, men med en sådan här modern myt kan man ju inte vara helt säker. Kolla gärna själv på nätet, www.google.com ger via länkarna nedan; en sökning på »Craig Shergold« via www.google.com ger över 5 000 träffar!

Mats Reimer

*barnläkare, barnmottagningen,
Mönlycke*

Referenser

<http://www.legends.org.za/arthur/craig01b.htm>
<http://www.accesscom.com/~dave6592/craig.html>
<http://urbanlegends.miningco.com/library/weekly/aa102997.htm>